

# Tredje söndagen efter trefaldighet

**Tema:** Förlorad och återfunnen

**Barnens kyrkoår:** Förlorad och upphittad



## Borttappad kollekt

**Du behöver:** En guldtia som läggs någonstans på golvet i gudstjänstrummet.

Berätta att förra veckan efter gudstjänsten skulle kollekten räknas ihop som vanligt. Men då tappade kyrkvårdarna en guldtia på golvet och de har inte hunnit hitta den. Be barnen om hjälp att leta efter guldtian som ligger någonstans på golvet i gudstjänstlokalen. När något av barnen hittar tian återsamlar du barnen.

Förklara att Jesus en gång berättade om en kvinna som hade tio silvermynt. Hon tappade också ett av sina mynt så hon letade också överallt i sitt hus efter myntet. Hon tände alla lampor för att se bättre och sopade hela golvet och till slut hittade hon pengan. Hon blev lika glad som vi över att hitta sitt borttappade mynt! Sen berättade hon för alla sina grannar och vänner att hon hade hittat myntet.

Jesus sa att Gud är som den där kvinnan. Ibland glömmar vi bort Gud, eller kommer vilse i livet. Då letar Gud efter oss och vill att vi ska komma tillbaka. Och när Gud hittar oss, eller när vi bestämmer oss för att vi vill leva tillsammans med Gud, då blir Gud lika glad som kvinnan som berättade för alla att hon hade hittat sitt förlorade mynt.

# Fjärde söndagen efter trefaldighet

**Tema:** Att inte döma

**Barnens kyrkoår:** Att inte döma



## Måla regnbåge

**Du behöver:** Ett blädderblock på ställning så att alla kan se vad du målar, och en ask med kritor i olika färger.

Ställ fram ett blädderblock och berätta att du idag ska rita en regnbåge. Förklara att du tänker börja med den röda färgen i regnbågen och måla en röd båge på blädderblocket. Sen då? Berätta att du tycker att rött är den allra finaste färgen, så därför vill du rita en till röd båge. Kanske vore det finaste att göra en helt röd regnbåge! Invänta barnens protester om att regnbågen inte ser ut så.

Låt någon som har sett en regnbåge berätta hur den ser ut. Kom fram till att den har många olika färger.

Berätta att i Bibeln står det att regnbågen är ett tecken på hopp. Det är hoppfullt att alla olika färger får plats i regnbågen! På samma sätt är det hoppfullt att alla människor är både lika och olika. Vi är lika för att vi är människor och för att vi är skapade av Gud. Men när Gud skapade oss, skapade han oss så att vi alla blev olika. Tillsammans blir vi som en Guds regnbåge där alla olika människor får plats. Det är också ett tecken på hopp!